

SHONISHIN

Japane acupunctuur voor kinderen. Vanaf nu ook bij mij in de praktijk.

Shonishin staat voor een pijnloze acupunctuurbehandeling. Het is een non-invasieve methode, wat betekent dat er niet echt geprikt wordt. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei kleine instrumentjes waarmee je kunt strijken, kloppen, duwen. Hierdoor is het al te gebruiken vanaf de babytijd.

Deze methode stamt al uit de 17^{de} eeuw en is in Japan ontwikkeld speciaal voor kinderen onder de 12 jaar. De basis van Japane acupunctuur stamt van origine wel af van de Chinese acupunctuur.

Wat kan er zoal behandeld worden:

- Zwakke constitutie, slechte weerstand
- Ontwikkelingsstoornissen
- Weinig vitaliteit
- Vaak verkouden, loopneus, verstopte neus,
- Chronische [terugkerende] oorontsteking
- Astma, bronchitis
- Constipatie, diarree, buikpijn
- Huidklachten
- Slaapproblemen, nachtelijke onrust
- Snelle irritatie, agitatie, boosheid
- Veel huilen
- Hyperactiviteit
- Bedplassen op latere leeftijd
-

Het leuke van Shonishin is dat het een heel “eenvoudige” methode lijkt, maar de werking is geweldig. Minimale dosis – Maximaal effect.

Ook de ouder vervult een belangrijke rol. Als ouder vertel je wat er mis is, krijg je soms een stukje thuiswerk mee en let je op wat er gebeurt/ verandert. En de kinderen, die vinden het heerlijk!

